

Vindebyøre Lejrskole - et åndehul ved skov og strand

Karen Mathilde Møller Jørgensen
kamjag@medier.dk

Siden 1929 har der været lejrskole i et gammelt fæstehus på Skansen ved Vindebyøre. Majbritt Kjærulff fortæller her historien om huset, der har været rammen om lejrskoler i næsten et århundrede.

På Skansen, den lille grønne halvø, der strækker sig ud i det strømfyldte Svendborg Sund, ses kærestepar gå aftenur, kajakraere holde frokostpause, fuglefolk sætte kikkertør op og folk i waders med fiskestænger over nakken, og forventningsfulde skridt krydser den grønne eng på vej mod vandet, der er kendt som et godt sted at fange havørred. Året rundt er Skansen et besøg værd.

I årtier har tusindvis af børn og unge været på lejrskole her, siddet ved lejrålet og nydt udsigten. Det er nemlig her, Vindebyøre Lejrskole ligger, med mange muligheder for forskellige aktiviteter i naturen. Tidligere var lejrskolen et fæstehus under Valdemars Slot. Den første fæster vi har kendskab til hedder Peter Adolf Hansen, og han var selvfølgelig fisker. Han og hans kone fik en søn, Christoffer, i 1839, som gifter sig i 1860 og overtog fæstet. Deres datter Petrine overtager fæstet efter dem, og hun køber huset af Valdemars Slot i 1917. Det er sikkert ikke på grund af manglende fisk, men nok snarere andre omstændigheder, der gør at Petrine senere sælger fæstehuset. Det gør hun i 1929, og køberen er Svendborg Kommune, der indretter det gamle fæstehus til det, som nu er

Vindebyøre Lejrskole.

Udvidelse

Ejendommen er ikke så stor, og den trængte nok til en kærlig hånd. I 1954 blev huset bygget om og ved et brandforsyn i 1974 består Svendborg Kommunes lejrskole af en 1-etages bygning med stråtag, der indeholdt en opholdsstue, et køkken, forstue, gang, en drengesovesal med 14 køjer, en pigesovesal med 14 køjer, to soverum for lærere samt to toilet- og baderum. Køkkenet blev dog hurtigt utidssvarende og kunne ikke opfylde sundhedsmyndighedernes krav. I 1985 efter lange og besværlige forhandlinger kunne Vindebyøre Lejrskole endelig udvides. Den nye fløj med et køkken blev bygget i samme stil og med stråtag, sådan som det gamle fæstehus altid have været det.

Det skete netop som det gamle håndværk som tækker, blev lagt i unge hænder hos Henrik Henriksen. I dag ejer af Sydfynsk Håndværk A/S og dengang kun 27 år. Han havde netop startet eget firma, da han vandt licitationen med at tække lejrskolen, både den gamle del og den ny tilbygning. Det blev hans første store projekt for Svendborg Kommune. Det var en opgave, der blev gået til med stor iver. At det var vigtigt for Henrik Henriksen, at hans arbejde som tækker var i orden, er tydeligt. Her knap 40 år senere er stråtaget på Vindebyøre Lejrskole fortsat i god stand, tidens tand taget i betragtning. Det er også blevet passet, og de store træer, der skyggede for at stråtaget kan tørre er for nogle år siden blevet fældet. Det er nemlig af afgørende betydning for et



Efterårsdag på Vindebyøre Lejrskole.



Bemærk, at det på den ældste side af lejrskolen har været nødvendigt at fjerne al den løse røde maling, for at reparere bindingsværket, der for år tilbage har været sort. Det er det, som ses på disse billeder.

stråtag, at der er ventilation, og det kan tørre efter regn og sne.

Her i efteråret er stråtaget blevet renoveret, og der er kommet ny rygning på – og det pynter gevaldigt. Det er Henrik Henriksen, der står

bag renoveringen, og han fortæller, at han forventer stråtaget holder mindst 5-10 år yderligere, såfremt det fortsat løbende vedligeholdes. Bindingsværket på lejrskolen har også fået et eftersyn. Der har gennem tiden været flere re-



Malere fra malerfirmaet Jes Clausen, Svendborg i gang med at male tavl og bindingsværk.

parationer, som forskellige firmaer har stået for. Denne gang blev det Sydfynsk Håndværk A/S, der har udbudret de værste skader på grund af råd i bindingsværket efter blandt andet plastikmalet træ. Sydfynsk Håndværk A/S har lige-

ledes repareret alle tavler klar til malerarbejdet, som er udført af malerfirmaet Jes Clausen, Svendborg. De har malet både tavl og bindingsværk, så Vindebyøre Lejrskole igen fremstår smuk og næsten majestætisk.